

[View this email in your browser](#)



Dagboek najaarsfeesten 2018

Dag 3

 Share  Tweet  Forward

Deze maand viert Israël de grote najaarsfeesten. Deze feesten, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal uit het zicht verdwenen. Dit digitale dagboek biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 10 september tot 2 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbelse feesten.

12 september (3 tisjri), vasten van Gedalia

Vandaag is de derde van 'de tien geduchte dagen' (hierover morgen meer). Dit is tegelijkertijd een speciale dag: vandaag denken de Joden aan de trieste geschiedenis van Gedalia. Het is een van de vastendagen die te maken hebben met de verovering en verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. Op deze dag treurt men om de moord op Gedalia.

deporteerde, Gedalia aan als gouverneur over de achterblijvers. Gedalia wilde onderwerping aan Babel. Dat was ook wat de profeet Jeremia predikte. Maar anderen wilden daar niets van weten. Een van hen was ene Ismaël, zoon van Nethanja; hij vermoordde Gedalia. Dat leidde ertoe dat de Joden die nog achtergebleven waren in het land alsnog weg wilden: ze vluchtten naar Egypte, uit vrees voor de wraak van Nebukadnezar. Deze geschiedenis staat beschreven in 2 Koningen 25 en Jeremia 40 en 41.

Er zijn meer vastendagen die verbonden zijn met dingen die gebeurden rond de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus. De belangrijkste is *Tisja Beav* (de 9e av, in juli/augustus), waarop de verwoesting van de eerste tempel en tweede tempel wordt herdacht (in 586 voor Chr. en 70 na Chr.). Op *Tisja Beav* wordt het boek Klaagliederen gelezen.

Twee andere vastendagen zijn: 10 *tevet* (waarop het beleg van Jeruzalem door de Babyloniërs wordt herdacht) en 17 *tammoez* (de datum waarop een bres werd geslagen in de muren van Jeruzalem). Op 17 *tammoez* begint een treurperiode die duurt tot *Tisja Beav*; in deze drie weken worden geen feesten gehouden.

Er zijn ook nog twee andere vastendagen, met een andere achtergrond: *Taäniet Bechoriem* (aan de vooravond van *Pesach*, vanwege de dood van de eerstgeborenen van Egypte) en *Taäniet Esther* (aan de vooravond van *Poeriem*, vanwege Esther 4:16).

Om vandaag over na te denken:

Zijn er voor jou dingen die aanleiding (kunnen) zijn om te vasten?

Het dagboek bij de Joodse najaarsfeesten is geschreven door ds. A. Brons en wordt u aangeboden door het [Centrum voor Israëlstudies](#). Een uitvoerigere versie van deze bijdrage (incl. links naar relevante filmpjes, artikelen en geluidsfragmenten) vindt u via deze [link](#).

Copyright © 2018 Centrum voor Israëlstudies, All rights reserved.

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)



Share



Tweet



Forward

