

[View this email in your browser](#)



## Dagboek najaarsfeesten 2018

### Dag 5

 Share  Tweet  Forward

---

*Deze maand viert Israël de grote najaarsfeesten. Deze feesten, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal uit het zicht verdwenen. Dit digitale dagboek biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 10 september tot 2 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbelse feesten.*

---

#### **14 september (5 tisjri)**

Vandaag is de vijfde van 'de tien geduchte dagen'. Tijdens deze tien dagen staat het thema 'bekering' centraal. Daarover vandaag meer.

Hét woord dat bepalend is voor 'de geduchte dagen' is 'bekering', in het Hebreeuws *tesjoeva*. De dagen heten ook wel 'de tien bekeringsdagen'. Dat

---

je dood.' Hij bedoelt te zeggen: je moet altijd bereid zijn, je weet de dag noch het uur, en je mag het daarom níét uitstellen.

De rabbijnen leren: Bekering is altijd welkom, te allen tijde – maar een speciale tijd voor bekering is de tijd tussen *Rosj Hasjana* en *Jom Kipoer*, de tien dagen van bekering.

Er zijn diverse elementen die horen bij ware bekering. Een bekende opsomming is die van rabbi Jona van Gerona, in zijn *Poorten van Bekering (Sja'are tesjoeva)*. Hij noemt twintig dingen:

1. Berouw voelen
2. De zonde verlaten, afzweren
3. Spijt betuigen
4. Lijden
5. Zich zorgen maken over de gevolgen van de zonde
6. Schaamte tonen
7. Zich verootmoedigen
8. Nederigheid, ook in daden
9. Verleiding en begeerte overwinnen
10. Het tegenovergestelde van de zonde doen
11. Eigen doen en laten onderzoeken
12. Besef van de grootte en zwaarte van de zonde
13. Besef van de ernst ook van kleinere zonden; die uit de weg gaan om ver van de grotere te blijven
14. De zonde belijden
15. Bidden om verzoening
16. Doen wat je kunt tot herstel (van schade en/of relaties)
17. Daden van genade en waarheid najagen
18. Zich bewust zijn van de constante aanwezigheid/dreiging van de zonde
19. Zich weerhouden van de zonde als de gelegenheid zich weer voordoet
20. Anderen van de zonde afhouden

Bekering brengt een totale verandering! Een zondaar die zich bekeert, is geliefd en kostbaar voor God alsof hij nooit gezondigd had. Zijn loon zal groot zijn. Want hij heeft de zonde geproefd en zich ervan afgekeerd, hij heeft de kwade neiging overwonnen.

*Tesjoeva* is zo ingrijpend dat degene die tot bekering gekomen is méér is dan wie nooit gezondigd heeft. In de Talmoed staat dat rabbi Abahoe zei: 'Op de plaats waar berouwvolle zondaars staan, kan zelfs de volmaakt rechtvaardige niet staan, zoals gezegd is: Vrede, vrede voor hem die ver en voor hem die nabij is (Jes. 57:19); eerst voor hem die veraf en daarna pas voor hem die nabij is.'

### **Om vandaag over na te denken:**

Hoe moeilijk – of eenvoudig – is bekering? Denk je dat er verschil is tussen hoe dit

---

Het dagboek bij de Joodse najaarsfeesten is geschreven door ds. A. Brons en wordt u aangeboden door het [Centrum voor IsraëlStudies](#). Een uitvoerigere versie van deze bijdrage (incl. links naar relevante filmpjes, artikelen en geluidsfragmenten) vindt u via deze [link](#).

---

Copyright © 2018 Centrum voor Israelstudies, All rights reserved.

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

