



Dagboek najaarsfeesten 2018

Dag 8



Share



Tweet



Forward

Deze maand viert Israël de grote najaarsfeesten. Deze feesten, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal uit het zicht verdwenen. Dit digitale dagboek biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 10 september tot 2 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbelse feesten.

17 september (8 tisjri)

Op Rosj Hasjana, Jom Kipoer en op de tussenliggende 'geduchte dagen' wordt het zogenaamde *Avinoe Malkenoe* (Onze Vader, onze Koning) gebeden.

De aanspraak *Avinoe Malkenoe* wordt teruggevoerd op rabbi Akiva (ca. 50-ca. 135 na Chr.). In de Talmoed wordt verteld:

24 zegeningen voor vastendagen, maar zijn gebed werd niet beantwoord. Rabbi Akiva stond voor de arke en zei: ‘Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen Koning dan U alleen; onze Vader, onze Koning, ontferm U over ons om Uws zelfs wil’ – en het begon te regenen.’

Er is gezegd: ‘Geen gebed brengt zo grondig tot uitdrukking hoe het Jodendom een dubbele relatie heeft met God als *Avinoe Malkenoe*.’ Twee Bijbelse manieren om God aan te spreken – ‘onze Vader’ (Jes. 63:16) en ‘onze Koning’ (Jes. 33:22) – worden direct met elkaar verbonden. Even eenvoudig als krachtig staan ze naast elkaar, met het ‘onze Vader’ voorop.

Een vader ontfermt zich over zijn kinderen. Van een vader verwacht je hartgrondige en onvoorwaardelijke liefde, en ook dat hij – intens geraakt en bewogen – vergeeft. Hij ziet het kind als bijzonder individu, door hemzelf voortgebracht. Van een kind verwacht je (terug): liefde, vertrouwen, afhankelijkheid, gehoorzaamheid, (willen) lijken op de vader.

Een koning regeert en door ‘onze koning’ laten wij ons besturen. Hij bepaalt het lot én het doen en laten van zijn onderdanen. Hij regeert rechtvaardig; hij is rechter. En jij moet en wilt je aan zijn wil en oordeel onderwerpen. Tegenover zijn majesteit en luister ben je klein en nederig en je bent ervan onder de indruk.

Deze twee relaties en nog veel meer daarmee verbonden gedachten komen samen in *Avinoe Malkenoe*.

Voor de tekst van het gebed verwijzen we graag naar [Wikipedia over Avinoe Malkenoe](#). Daar vind je het hele gebed – in transcriptie en vertaling – en ook geluidsopnamen.

Om vandaag over na te denken:

Is er een verschil tussen de woorden ‘onze Vader, onze Koning’ en de woorden ‘onze Vader Die in de hemelen zijt’? En: beide aanspraken worden in meervoud gebeden (‘onze...’). Wat heeft dat ons te zeggen?

Het dagboek bij de Joodse najaarsfeesten is geschreven door ds. A. Brons en wordt u aangeboden door het [Centrum voor Israëlstudies](#). Een uitvoerigere versie van deze bijdrage (incl. links naar relevante filmpjes, artikelen en geluidsfragmenten) vindt u via deze [link](#).

 Share

 Tweet

 Forward