



## Dagboek najaarsfeesten 2018

### Dag 14



---

*Deze maand viert Israël de grote najaarsfeesten. Deze feesten, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal uit het zicht verdwenen. Dit digitale dagboek biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 10 september tot 2 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbelse feesten.*

---

#### **23 september (14 tisjri)**

Vanavond begint het Loofhuttenfeest. Vandaag wil ik daar een paar algemene dingen over doorgeven.

De bepalingen voor het Loofhuttenfeest zijn te vinden in Leviticus 23:33-43 en Deuteronomium 16:13-15. Het Loofhuttenfeest is de afsluiting in twee series van

---

We hebben al gezien dat het, na Nieuwjaar en Grote Verzoendag, het laatste van de najaarsfeesten is. Gisteren zagen we dat deze verbinding van het Loofhuttenfeest met Jom Kipoer en 'de tien geduchte dagen' veelbetekenend is.

Het Loofhuttenfeest is daarnaast ook het laatste van de drie pelgrimsfeesten – na het Paasfeest en het Wekenfeest. De pelgrimsfeesten zijn oogstfeesten, maar ze hebben ook – en vooral! – een historische betekenis gekregen. *Soekot* is dan het laatste, grootste oogstfeest: *chag ha'asif*, 'het feest van de inzameling'. *Soekot* is ook het feest waarop gedacht wordt aan de jaren dat Israël door de woestijn trok en woonde in tenten, met Gods tent in het midden. Daarbij gaat het erom iets te beleven – niet maar van hoe slecht men het toen had, maar meer van hoe goed het toen was. We zullen dat in de komende dagen nog zien. Je zou *Soekot* het 'leest best'-feest kunnen noemen!

*Soekot* is uniek door een dubbel karakter. De najaarsfeesten hebben een universele trek. We hebben daar iets van gezien: het gaat over God als Schepper, Koning, Rechter. De pelgrimsfeesten daarentegen focussen op (de geschiedenis van) Israël. *Soekot* doet dat ook, maar heeft tegelijk ook universele trekken. Van dit feest zegt de profeet Zacharia dat ook de volkeren het zullen (moeten!) vieren (Zach. 14:16-19). En in Numeri 29:12-39 staan ook voorschriften voor het feest, namelijk voor de offers die gebracht moeten worden. Het blijkt om zeventig offers te gaan. Rabbi Eliëzer zei: 'Waarom worden er zeventig offers gebracht op *Soekot*? Vanwege de zeventig volkeren van de wereld.' Rashi geeft als commentaar: 'Om vergiffenis voor hen [de volkeren] te bewerken, zodat over de hele aarde regen zal vallen.' Ondertussen is het dan des te merkwaardiger dat de kerk wel Pasen en Pinksteren, maar geen Loofhuttenfeest viert...

*Soekot* wordt ook *zman simchatenoe* genoemd, 'de tijd van onze vreugde'. Op dit laatste, grootste oogstfeest is er allicht reden tot bijzondere vreugde. Maar vreugde is ook met zoveel woorden geboden. Zo'n gebod vinden we niet bij het Paasfeest. Bij het Wekenfeest (dat één dag duurt) één keer (Deut. 16:11). Bij het Loofhuttenfeest (dat zeven dagen duurt) drie keer (Deut. 16:14-15 en Lev. 23:40).

We zullen vanaf nu negen dagen bezig zijn met *Soekot* en wat daarbij is gaan horen. De Bijbel zegt dat dit zeven dagen moet duren, met de eerste en zevende dag als een sabbat. In het Jodendom is er nog iets bij gekomen: a) het Slotfeest, *Sjmini Atsèrèt*, en b) 'Vreugde der Wet', *Simchat Tora*. In Israël vallen die beide samen op de achtste dag. Buiten Israël wordt *Simchat Tora* nog een dag later gevierd. Ik ga in mijn 'Dagboek' daarin mee, en zo komen we aan negen dagen feest!

### **Om vandaag over na te denken:**

Wat doet het jou te weten dat bij het vieren van *Soekot* ook aan de volkeren wordt gedacht?

---

---

aangeboden door het [Centrum voor IsraëlStudies](#). Een uitvoerigere versie van deze bijdrage (incl. links naar relevante filmpjes, artikelen en geluidsfragmenten) vindt u via deze [link](#).

---

Copyright © 2018 Centrum voor Israelstudies, All rights reserved.

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

