



## Dagboek najaarsfeesten 2018

### Dag 18



---

*Deze maand viert Israël de grote najaarsfeesten. Deze feesten, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal uit het zicht verdwenen. Dit digitale dagboek biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 10 september tot 2 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbelse feesten.*

---

#### **27 september (18 tisjri), Soekot dag 4**

Vandaag is de vierde dag van het Loofhuttenfeest. We gaan het hebben over gastvrijheid. Dat hoort wezenlijk bij *Soekot*.

De *soeka* heeft niet alleen een open dak, maar ook een open deur. Niet per se letterlijk: je kunt de deuropening afsluiten, of via je huis in de *soeka* moeten komen.

---

bezoeken elkaar in de *soeka*, om te kijken hoe anderen de hunne gemaakt en versierd hebben. En om sámen blij te zijn; gedeelde vreugde is immers dubbele vreugde.

Het gaat dus niet alleen om de eigen kring. Ook anderen moet je in je vreugde laten delen, en wel in het bijzonder de zwakkere groepen in de samenleving. Maimonides schreef:

‘Als iemand eet en drinkt, moet hij ook de vreemdeling, wees en weduwe en andere armen te eten geven. Wie de deuren van zijn erf sluit en alleen met zijn vrouw en kinderen eet en drinkt en niet de arme te eten geeft, heeft niet de vreugde van het gebod, maar de vreugde van zijn buik.’

Er is op *Soekot* echter ook nog sprake van heel andere gasten. Op de achtereenvolgende dagen zijn dat Abraham, Izak, Jakob, Mozes, Aäron, Jozef en David. Zij zijn de *oesjpizien* – het Aramese woord voor ‘gasten’, dat nu alleen nog voor deze bijzondere *Soekot*-gasten wordt gebruikt.

De gedachte van de *oesjpizien* gaat terug op de *kabbala* (mystieke stroming, vanaf twaalfde eeuw). Het kan mystiek ingevuld worden, maar ook zo, dat elke dag een thema krijgt. De genoemde persoon is dan ‘aanwezig’ in gesprekken, en eventueel ook in bepaalde attributen: boeken, symbolen, afbeeldingen, of wat ook maar kan helpen om de ‘aanwezigheid’ te versterken. In een goede ontmoeting moet er ook een *dvar Tora* zijn, een woord over Gods Woord; de genoemde Bijbelse personen kunnen op de dagen van *Soekot* aanleiding en richting geven.

In sommige kringen kunnen ook *oesjpizot* een plaats krijgen: vrouwelijke *Soekot*-gasten als Sara, Rebekka, Rachel, Lea, Mirjam, Debora, Hanna, Abigaïl, Ester en Hulda.

### **Om vandaag over na te denken:**

Hebreeën 13:2 zegt: ‘Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.’ Welke voorbeelden daarvan vind je in de Bijbel?

---

Het dagboek bij de Joodse najaarsfeesten is geschreven door ds. A. Brons en wordt u aangeboden door het [Centrum voor Israëlstudies](#). Een uitvoerigere versie van deze bijdrage (incl. links naar relevante filmpjes, artikelen en geluidsfragmenten) vindt u via deze [link](#).

