



Dagboek najaarsfeesten 2018

Dag 22



Deze maand viert Israël de grote najaarsfeesten. Deze feesten, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal uit het zicht verdwenen. Dit digitale dagboek biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 10 september tot 2 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbelse feesten.

1 oktober (22 tisjri), Sjmini Atsèrèt

Vandaag is het 'de achtste dag', maar technisch gesproken niet de achtste dag van het Loofhuttenfeest. Dat duurt immers zeven dagen (Lev. 23:39). Het is een aparte feestdag: *Sjemini Atsèrèt*, 'achtste [dag van] samenkomst'. Over de achtste dag zegt de Bijbel dat het een sabbat moet zijn, en dat er een atsèrèt ('bijzondere samenkomst') moet zijn (Lev. 23:36; Num. 29:35).

nog bij 'de tijd van onze vreugde'. Het Hallel wordt ook deze dag gereciteerd. Tegelijk is het toch ook een apart feest. Het eigenlijke loofhuttenfeest duurt zeven dagen (Lev. 23:39) en is dus afgelopen. De loofhut en de palmbundel hoeven niet meer gebruikt te worden (al gebeurt dat – met name buiten Israël – nog wel, in verschillende vormen).

Wat is dan de eigen betekenis van deze dag? Een latere ontwikkeling is dat *Simchat Tora* ('Vreugde der Wet') wordt gevierd. Dat gebeurt in het land Israël op de achtste dag, vandaag dus (en in feite al vanaf het Joodse begin van de dag, gisteravond). Buiten Israël duurt *Sjemini Atsèrèt* (zoals ook veel andere feestdagen) nog een dag extra, en wordt *Simchat Tora* op die extra dag gevierd – vanavond en morgen dus. Ik ga morgen apart in op *Simchat Tora*.

Het woord *atsèrèt* kan vertaald worden als 'samenkomst', maar de stam *atsar* betekent vooral 'stoppen, vertragen, inhouden, terughouden'. *Sjemini Atsèrèt* is wel gekarakteriseerd als de dag dat de Joden vertragen, treuzelen, omdat ze maar moeilijk kunnen stoppen en afscheid nemen van het feest. Rashi zegt bij Leviticus 23 vers 36:

'Het woord *atsèrèt* is afgeleid van de wortel *atsar*, terughouden, en suggereert: Ik wil jullie nog een dag langer bij Mij houden. Het is gelijk aan een koning die zijn kinderen uitnodigde voor een feest van meerdere dagen. Toen de tijd voor het vertrek kwam, zei hij: 'Mijn kinderen, ik smeeek jullie, blijf nog een dag bij mij; het is zo moeilijk voor mij om afscheid van jullie te nemen!'

Een andere uitleg denkt bij *atsèrèt* aan 'behouden, vasthouden' en zegt dat we gedurende het feest zo veel hebben ontvangen en ervaren, dat deze extra dag goed is om alles te recapitulieren, in de hoop dat we het (des te meer) vasthouden voor de rest van het jaar. Het gaat dan dus om 'nabetrachting', zoals die in protestantse kerken wel wordt gehouden na het avondmaal – maar dan wel nog een hele dag.

Na zeven dagen 'Dankdag' is *Sjemini Atsèrèt* een 'Biddag': op deze dag begint het gebed om regen. Hoewel regen in Israël altijd welkom is, is het zolang je in je loofhut woont wat minder gewenst...

Om vandaag over na te denken:

Welke van de hierboven genoemde gedachten bij *Sjemini Atsèrèt* (het feest nog een dag willen rekken, 'nabetrachting') spreekt jou aan?

Het dagboek bij de Joodse najaarsfeesten is geschreven door ds. A. Brons en wordt u aangeboden door het [Centrum voor Israëlstudies](#). Een uitvoerigere versie van deze bijdrage (incl. links naar relevante filmpjes, artikelen en geluidsfragmenten) vindt u via deze [link](#).

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

