

Hulp bieden *aan* en *met* Israël: Schooltuintjes in achterstandswijken

Het gebed om vrede en gerechtigheid voor en met Israël, krijgt niet alleen gestalte in woorden, maar ook in concrete hulpverlening. Het CIS zet zich in voor die projecten die een brug proberen te slaan tussen Joden en Arabieren. Het schooltuintjesproject van Yad Elie is daar een goed voorbeeld van.



In de achterstandswijken van Jeruzalem groeien kinderen op tussen grijze betonnen flats. Veel gezinnen hebben te maken met armoede, werkloosheid en geweld. De kinderen uit deze wijk weten nauwelijks waar hun eten vandaan komt, alles om hen heen is immers beton. In dit project leren de kinderen op school zelf groente te verbouwen en maken ze er met elkaar een heerlijke maaltijd van. Het bijzondere is dat Joodse en Arabische vrijwilligers deze activiteiten samen organiseren. In één van de parken werken leerlingen van een Joodse jongensschool samen met dove Arabische jongens.

Een unieke kans om Joodse en Arabische kinderen met elkaar in contact te brengen. De scholieren worden uitgedaagd om over vooroordelen heen te stappen en begrip op te brengen voor de situatie van de ander. Op deze manier worden er kleine stapjes in de richting van verzoening gezet. Bidt u mee voor dit project?

Wilt u een gift geven voor het diaconale werk in Israël? Dat kan op de rekening van het CIS (zie elders in deze folder). ●



Vragen om over door te denken:

- Mozes vraagt in Deuteronomium 6:8 Gods woorden als een teken op je hand en op je hoofd te binden. In de Joodse traditie wordt dat letterlijk gedaan. Wat is de waarde van dit soort symboliek?
- Kan de manier waarop Israël bidt ons helpen? Hoe dan? (Vgl. b.v. het gebed dat onder *Bidden om vrede en recht* is afgedrukt.)
- Zet eens concreet een aantal dingen op een rij, die wij voor Israël willen bidden.
- Op de website van het CIS staan enkele gebeden uit het Joodse gebedenboek. Je kunt die in het gezin hardop bidden. Bespreek waar je verschillen hoort met onze gebruikelijke manier van bidden.

Centrum voor Israëlstudies

Luisteren, dienen en getuigen

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het Centrum voor Israëlstudies (CIS) de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.

Luisterpost in Jeruzalem

We willen in de eerste plaats luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. In Jeruzalem is namens het CIS ds. A. Brons werkzaam als Israëlconsulent. Het is zijn taak om voor de kerken een luisterpost te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

Diaconale betrokkenheid

Onze relatie met Israël vraagt ook om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de

mensen. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Bewustwording in Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

Samenwerking

Het Centrum voor Israëlstudies is in 2002 opgericht en is een samenwerkingsverband van verschillende partners die het werk mogelijk maken.



CHE

Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscentrum op het gebied van de relatie kerk en Israël. Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de persoonlijke visievorming van studenten.



GZB

Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB

– een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor de GZB een belangrijk middel om dienstbaar te zijn aan deze bezinning, bewustwording en betrokkenheid.



Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang ervaring met het uitzenden van een predikant naar Israël en hechten belang aan een luisterpost in Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisseling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.



vGKN

Co-partner CIS



Kijk voor meer informatie op:
www.centrumvoorisraelstudies.nl

Voor contact:
Stichting Centrum voor Israëlstudies
Postbus 80, 6710 BB Ede
Tel. 0318-696577
E-mail: cis@che.nl

Voor giften:
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v.
Stichting Centrum voor Israëlstudies



BIDDEN VOOR ISRAËL, BIDDEN MET ISRAËL

ISRAËL ZONDAG 2014



Bidden voor Israël, bidden met Israël

Op de eerste zondag van oktober heeft het volk Israël een speciale plaats in ons gebed. Op Israëlzondag bidden wij vóór Israël. Wij vragen om de vervulling van Gods beloften voor zijn volk. We leggen de hand op Gods trouw.

We bidden ook mét Israël. We kunnen hierin namelijk van Israël leren. In de synagoge hebben Gods beloften een belangrijke plaats in de gebeden. 'Als wij persoonlijk bidden, spreken wij tot God. Als we in de synagoge bidden, met de woorden die ons daarvoor gegeven zijn in het gebedenboek, spreekt God tot ons.' Zo benadrukt de inleiding op de *siddoe* (het Joodse gebedenboek) de betekenis van het gemeenschappelijke gebed. Veel Joodse gebeden komen rechtstreeks uit de Bijbel. God heeft zijn volk die woorden gegeven. God wordt gevraagd of Hij waar wil maken wat Hij daarin gezegd heeft. Zo spreekt God - via het gebed - zelf tot zijn volk.

Bovendien helpt ook de vorm van de gebeden mee, om helemaal op God gericht te worden. Men begint en eindigt altijd met lofprijzing. Daarin gaat het puur om wie God is. Hij is het onderwerp van het gebed: 'Gezegd zijt Gij HEERE, Koning van deze

wereld, die...'. Doordat Hij zelf hierin het onderwerp is, spreekt Hij op een bepaalde manier tot ons, als wij tot Hem spreken. Dat kan ons uittillen boven onze eigen gedachten waarin wij vaak met onszelf bezig blijven, zelfs als wij bidden. ●

Maak je eigen gebedsriem!

Kinderwerkje met instructie voor
kinderwerkers te downloaden via
www.centrumvoorisraelstudies.nl

In het Jodendom speelt Deuteronomium 6:4 een belangrijke rol: 'Hoor, Israël, de HEERE is onze God, de HEERE is één!' Mozes bindt deze woorden als het ware op het hart van zijn volk. Ze moeten er voortdurend aan denken: als zij het huis uitgaan of binnenkomen, als zij opstaan of gaan liggen, bij alles wat ze doen. Het is een gebruik geworden om dat niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk te doen. Deze woorden worden op een stukje perkament geschreven en in een gebedskastje letterlijk op het hoofd en op de arm vastgebonden, als men gaat bidden. Zo worden de woorden uit Deuteronomium 6:8 vervuld. Ook via deze symbooltaal spreekt God tot zijn volk, als zij tot Hem spreken.

Bidden om vrede en recht

Het gebed voor Israël is vandaag heel hard nodig. Wij bidden om vrede. Helaas blijft er een grote dreiging uitgaan van de landen rondom het land Israël, de enige plaats in de wereld waar Joden onder eigen bestuur in veiligheid kunnen wonen. Die veiligheid ligt onder vuur, door opgestelde raketten en door werkelijke aanvallen.

Als we vragen om vrede, bidden we ook om gerechtigheid. We beseffen dat wij als mensen een grote verantwoordelijkheid dragen voor het samenleven in vrede met elkaar. Dat geldt ook voor Israël, waar Joden en Arabieren elkaar over en weer als een bedreiging zien en waar de spanning voortdurend groot is. We bidden om verzoening in het conflict, om initiatieven van mensen die hun nek durven uit te steken en om leiders die daarin het voortouw kunnen nemen, en dus ook om gerechtigheid. En als we dat doen, bidden we ook mét Israël. Aan het begin van dit jaar hadden zo'n 25 rabbijnen zich aangemeld voor een studiebijeenkomst met even zo veel predikanten. Tijdens die ontmoeting werd samen gestudeerd én samen gebeden. Eén van de gebeden die door de rabbijnen

in Jeruzalem werd aangedragen was dit gebed om vrede:

Moge het uw wil zijn, HEERE onze God en God van onze voorvaders, dat U oorlog en bloedvergieten uit deze wereld uitbant en uw grote en wonderrijke vrede in de wereld uitstrekt. 'Volken zullen hun zwaard niet tegen elkaar opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren' (Jes. 2:4). Mogen alle inwoners van deze wereld uw ene grote waarheid erkennen: dat wij niet in de wereld gekomen zijn om verdeeldheid te zaaien, noch vijandschap, jaloezie, haat en bloedvergieten. We zijn alleen in de wereld gekomen om U te kennen, Eeuwige, gezegend zijt Gij.

Ontferm U daarom over ons, opdat door ons uw geschreven woord werkelijkheid zal worden. 'En ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan' (Lev. 26:6). 'Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek' (Amos 5:24). 'Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt' (Jes. 11:9).

Israël weet zich in zijn gebed nauw verbonden met de woorden van God. Men legt de hand op Gods eigen belofte. Niet de brokken van de werkelijkheid, en niet het eigen gevoel daarbij, maar de woorden van God staan centraal. De lofprijzing vormt de boventoon, en de zekerheid dat God zal doen wat Hij belooft. Wellicht kan dit gebed met Israël ons ook helpen in ons gebed voor Israël. ●

Preekschets

Op de website van het CIS staat een preekschets van ds. Aalt Visser over Psalm 124. Daarin staan de bekende woorden: 'Onze hulp is in de naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft'. De Psalm geeft ons woorden om te blijven bidden voor Israël. Wij mogen die met Israël bidden, voor hen en voor ons.

Een bijpassend preekboekje voor de kinderen is te downloaden via www.centrumvoorisraelstudies.nl.