

Diaconaal project in het Jerusalem Forest

Hoe twee werelden elkaar ontmoeten

Je bent een Joodse tiener uit Jeruzalem. Je woont in een wijk waar het racisme tegenover Arabieren aanzienlijk groter is dan elders in de stad. Ze zeggen over je dat je niet de makkelijkste bent. Leren is niet je ding. Je ouders? Daar haal je je schouders voor op.

Je bent een Arabische tiener met ambitie. Je kunt goed leren. Toch zegt je omgeving dat je nooit hogerop zult komen. Je zit immers op een speciale school voor doven. Je klasgenoten zijn veelal Arabisch, want dove Joodse jongeren gaan vaak naar een reguliere school.

Dan is de zomervakantie voorbij en wordt je verteld dat je mee gaat doen aan een uniek bosbouwproject in het Jerusalem Forest. Je bent gelijk enthousiast! Totdat je hoort dat dit een gezamenlijk project is voor zowel Joodse als Arabische tieners...

De jongeren zijn aan de slag gegaan. Dat was zeker niet gemakkelijk. Maar het verhaal van het Jerusalem Forest is er één van toewijding en hoop. De Joodse organisatie Yad Elie, die bruggen probeert te slaan tussen Joodse en Arabische jongeren, wordt daarin ondersteund vanuit het CIS en haar partners.

Lees verder op onze website hoe het de scholieren is vergaan (www.centrumvoorisraelstudies.nl)! Daar is ook een filmpje te vinden dat door de Joodse leerlingen (in gebarentaal) is gemaakt voor de Arabische scholieren. Een gift geven voor het diaconale werk in Israël? Dat kan via de rekening van het CIS. ●

Vragen om over door te denken:

- Waar ontmoet je God het meest?
- Kun je God ook ontmoeten *door iets te doen* - zoals de Joodse traditie benadrukt?
- Soms klinkt het *doen van geboden* in de oren van christenen als iets negatiefs. Het gaat dan om 'moeten' waarmee je iets zou kunnen 'verdienen'. Kun je voorbeelden bedenken dat je de echte blijdschap van het leven met God juist wel ervaart 'in het doen van de geboden' - zoals Psalm 19:12 zegt?

Op de website van het CIS staat een artikel uit het boek *Hoe zullen we Hem ontmoeten?* Dat hoofdstuk gaat over de manier waarop christenen hun 'huisgodsdienst' kunnen vormgeven. De Joodse traditie is daarvoor een inspiratiebron. Ga de uitdaging aan dat artikel te lezen en de tips die er in staan samen te bespreken. ●

Centrum voor Israëlstudies

Luisteren, dienen en getuigen

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie o.a. Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het Centrum voor Israëlstudies (CIS) de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.

Luisterpost in Jeruzalem

We willen in de eerste plaats luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. In Jeruzalem is namens het CIS ds. A. Brons werkzaam als Israëlconsulent. Het is zijn taak om voor de kerken een luisterpost te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

Diaconale betrokkenheid

Onze relatie met Israël vraagt ook om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de

mensen. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Bewustwording in Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

Samenwerking

Het Centrum voor Israëlstudies is in 2002 opgericht en is een samenwerkingsverband van verschillende partners die het werk mogelijk maken.

– een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland – gestalte geven aan de verbondenheid met Israël. Het CIS is voor de GZB een belangrijk middel om dienstbaar te zijn aan deze bezinning, bewustwording en betrokkenheid.



Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten Kerk en Israël hebben jarenlang ervaring met het uitzenden van een predikant naar Israël en hechten belang aan een luisterpost in Jeruzalem. Hierdoor kan over en weer uitwisseling van kennis en betrokkenheid plaatsvinden.



vGKN
Co-partner CIS



CHE

Op de Christelijke Hogeschool Ede functioneert het Centrum voor Israëlstudies als een kenniscentrum op het gebied van de relatie kerk en Israël. Het CIS is betrokken bij het onderwijs aan en de persoonlijke visievorming van studenten.



GZB

Zowel in Nederland als in Israël wil de GZB



Kijk voor meer informatie op:
www.centrumvoorisraelstudies.nl

Voor contact:
Stichting Centrum voor Israëlstudies
Postbus 80, 6710 BB Ede
Tel. 0318-696577
E-mail: cis@che.nl

Voor giften:
NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v.
Stichting Centrum voor Israëlstudies

HOE ZULLEN WE HEM ONTMOETEN?

ISRAËL ZONDAG 2015



Centrum voor Israël Studies

Hoe zullen we Hem ontmoeten?

Heeft u een plek waar u God speciaal ontmoet? Waar ervaar je Hem het meest? In de kerk, op vakantie, in de natuur? Op Israëlzondag onderstrepen we onze verbondenheid met Israël. Heel verrassend kan Israël onze ogen openen voor een manier om God te ontmoeten, waar wij vaak niet zo veel aandacht voor hebben.

Wanneer wij spreken over de plaats waar wij God ontmoeten, speelt gevoel vaak een belangrijke rol.

Waar kan ik zijn aanwezigheid merken? Wellicht bij een kabbelende beek, of onder een overweldigende sterrenhemel. Of misschien ervaar je God juist bij een prachtig muziekstuk.

Anderen zullen niet de nadruk leggen op het gevoel, maar op wat je kan wéten in het geloof. De zekerheid dat we God mogen ontmoeten hangt immers niet af van wat wij daarvan kunnen voelen. Uiteindelijk kunnen we

zeker zijn van wat Hij ons belooft in zijn woord: waar wij in zijn naam samen zijn, is Hij aanwezig.

Heel opmerkelijk wijzen Joden ons vaak op nog een andere manier om God te ontmoeten. Zij benadrukken niet wat wij kunnen weten of voelen. Zij wijzen er op, dat wij God mogen ontmoeten door te doen wat Hij zegt. Door zijn woorden in praktijk te brengen, ontmoeten we Hem in ons leven

van alle dag. Daar is ook de Joodse geloofsopvoeding sterk op gericht.

De vraag die deze Israëlzondag ons stelt is: hoe kan deze geloofsbeleving van Israël ook onze ontmoeting met God inkleuren? Hem ontmoeten: niet alleen via het verstand of via het gevoel, maar door praktisch te oefenen wat God zegt. Hoe ziet het er uit om God op deze manier te ontmoeten? ●



Publicatie

In het laatste boek van het Centrum voor Israëlstudies zijn Joden en christenen met elkaar in gesprek over de vraag, hoe zij God ontmoeten in hun leven.

Het boek richt zich op de betekenis van de tempel, het huis voor de ontmoeting met God zelf. Zowel in de Joodse als in de christelijke traditie heeft de tempel nog steeds een belangrijke plaats in liederen en gebeden.

Daarnaast onderstreept de bundel de waarde van een echt gesprek tussen Joden en christenen over deze vragen die te maken hebben met de eigen geloofsbeleving. Verschillende deelnemers hebben geschreven over de manier waarop zij deze gesprekken hebben ervaren. Zij menen dat deze ontmoetingen van grote betekenis zijn om Gods weg met het volk Israël te blijven zien.

De publicatie is bedoeld als handreiking voor verdere bezinning op deze vragen, persoonlijk of in een leeskring. ●

Handreikingen voor jongerenwerkers



MAAK JE EIGEN TEMPEL

De tempel is er niet meer. Maar wat de tempel wilde zeggen geldt nog steeds: God wil bij ons wonen. Joden denken daaraan door te bidden bij de muur van de tempel. Dat is voor hen nog steeds heel belangrijk. Ook voor ons is de tempel nog steeds belangrijk. In een werkje kun je de tabernakel – de voorloper van de tempel – nabouwen. Zo kun je doorpraten over alles wat daarin te vinden was.

KIES JE FAVO-GEBOD

Tieners worden uitgedaagd: hoe kan jij God ontmoeten? Zou je God kunnen ontmoeten doordat je iets voor Hem doet? Bijvoorbeeld: wat Hij geboden heeft? Kunnen geboden je helpen om je te laten merken dat God dichtbij is? Op de website van het Centrum voor Israëlstudies kun je stemmen op je favoriete gebod.

CHATTEN MET JERUZALEM

En er is nog een uitdaging: je kan met ds. Brons in Israël chatten. Je kan hem bijvoorbeeld vragen hoe Joden die geboden in de praktijk brengen en er ook nog blij mee kunnen zijn. ●



Preekschets: Psalm 19

Op de website van het Centrum voor Israëlstudies is een preekschets te vinden over het thema Hoe zullen we Hem ontmoeten?, geschreven door de Israëlconsulent ds. Aart Brons. Hij belicht Psalm 19. De Psalm bezingt eerst Gods majesteit in de schepping. De hemelen vertellen Gods eer. Zij doen dat niet met woorden en toch wordt hun prediking over de hele aarde vernomen. Zo zou je God kunnen ontmoeten: door zijn stem te horen in de natuur.

Maar opeens wijst de psalm er op, dat je Gods aanwezigheid nog veel duidelijker kunt vernemen als je luistert naar wat Hij zegt: in de Thora. ●

Door Gods wet te doen, zal je nog veel duidelijker merken hoe Hij bij je wil zijn en je Hem kunt ontmoeten. De preekschets legt uit dat dit niet in tegenspraak is met het geloof in Jezus, die de wet heeft vervuld. Integendeel, ook Jezus wijst er op hoe belangrijk het is om te doen wat God ons gebiedt. Niet om iets te verdienen, maar omdat dat de manier is waarop je de echte blijdschap van het leven met God kunt ervaren. Zo zegt de Psalm het: 'in het houden van de geboden zelf is de rijkste beloning te vinden'. In het doen vind je de blijdschap van de ontmoeting met God. ●