

Verbonden met Israël?!

Bijbelstudie: De rode draad in Romeinen 9-11

I. Relatie met Israël?!

Romeinen 9:1-5

¹ Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: ² ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. ³ Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn; ⁴ omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken; ⁵ omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

- Paulus... apostel voor de heidenen?
- Verdriet om zijn Joodse broers en zussen
- Jezus was een Jood

II. God heeft gekozen

Romeinen 9:6-8 en 15-16

⁶ God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, ⁷ niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: 'Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.' ⁸ Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte.

¹⁵ Hij zegt immers tegen Mozes: 'Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.' ¹⁶ Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.

- Niet de mens bepaalt wie erbij hoort: God kiest uit
- God trekt Zijn beloften voor Israël niet in
- Israël: niet beter dan anderen, wel uitgekozen

III. Wij zijn erbij gekomen...

Romeinen 11:13-20

¹³ Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog ¹⁴ omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. ¹⁵ Als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood? ¹⁶ Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. ¹⁷ En als nu sommige takken van de edele olijfbboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfbboom, tussen de overgebleven takken bent geplant en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, ¹⁸ dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. ¹⁹ Maar nu zult u tegenwerpen: 'Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?' ²⁰ Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God.

- Beeld van de olijfbboom: niet gekapt, wel nieuwe takken ingeënt
- Wij mogen erbij horen: geen hoogmoed



Cartoon: 'Wie Israël vergeet, zaagt de tak door waar hij zelf op zit.'

I. Heel Israël zalig?

Romeinen 11:23-26

²³ En als de Israëlieten niet volhardten in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. ²⁴ Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfbom bent, tegen de natuur in op de edele olijfbom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt! ²⁵ Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn togetreden. ²⁶ Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: 'De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.'

- Verharding over Israël
- Geen twee wegen om bij God te komen
- Gods geheim: Joden en gelovigen uit de heidenen, samen een complete boom
- Daarom: hoop voor Israël en voor ons!

Doordenken en doorpraten

Vragen n.a.v. de rode draad uit Romeinen 9-11

1. Lees Romeinen 9:5 nog eens. Wat betekent het voor jou dat Jezus zelf een Jood was en als Messias voor het Joodse volk gekomen is?
Om nog het wat spannender te maken... De Nederlandse rabbijn Van de Kamp zei ooit: 'Als jullie gelijk hebben en Jezus is het, dan weet ik zeker dat Hij niet met jullie mee naar de kerk, maar met mij naar synagoge zal gaan...' Reageer eens op deze Joodse uitspraak.
2. Stel je voor dat iemand uit de kerk morgen tegen je zegt: 'Kijk maar naar het nieuws en je het weet het zeker: Israël kan Gods uitverkoren volk niet zijn!' Wat zou je dan zeggen als je nog eens terugdenkt aan wat Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen (9:6-8) over uitverkiezing en uitverkoren zijn?
3. Een dominee die zich veel met Israël bezighoudt, schreef: 'Veel christenen denken dat God de olijfbom heeft omgehakt en opnieuw is begonnen met een kerstboom...!' Op welke manier kom jij in aanraking met de gedachte dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen?
Ben je jezelf voldoende bewust van het feit dat je 'erbij gekomen' bent' en naast Israël een plek mag hebben in Gods plan met deze wereld? En wat betekent dat concreet?
4. In Romeinen 11:1 staat: 'Heeft God Zijn volk verstothen? Volstrek niet!' God heeft Zijn beloften voor Israël niet teruggetrokken. Op welke manier bemoeidigt dat jou als je denkt aan je eigen relatie met God en met Israël?
5. Welke plek heeft Israël in jouw gebed? Hoe zou je voor hen kunnen/willen bidden