

Hoezo Israël?

Bijbelstudie voor jongeren

1. Inleiding

Hoe zit het nu toch met die plek van Israël in de Bijbel? Als je de beelden op tv ziet, kun je dan nog steeds spreken over een uitverkoren volk? Israël: een zegen voor de volken? Nou, dan moet er nog heel veel gebeuren... Tegelijkertijd spreken we in de kerk over de 'onopgeefbare verbondenheid' met het volk Israël. In veel kerken wordt er regelmatig specifiek voor Israël gebeden. Kennelijk ontkom je er niet aan als christen om toch wel 'iets' met Israël te hebben... De Bijbel staat vol verhalen over het Joodse volk en Jezus zelf was ook een Jood.

Het thema van deze Israëlzondag is 'Hoezo Israël?' In deze bijbelstudie proberen we een antwoord te vinden op de vraag waarom we ons überhaupt met Israël bezig zouden houden. Waarom koos God dit volk uit? En zit daar nog een diepere bedoeling achter?

Vraag: Welke gedachten roept het thema 'Hoezo Israël?' bij je op?

2. Stellingen

We gaan nu een aantal stellingen met elkaar bespreken om te kijken hoe de meningen over Israël verdeeld zijn in de groep. Creëer een denkbeeldige lijn in de zaal. Uiterst links van de lijn betekent 'helemaal eens', uiterst rechts betekent 'helemaal oneens'. De jongeren mogen steeds hun eigen positie bepalen op de lijn n.a.v. de volgende stellingen. Laat steeds een aantal jongeren hun positie toelichten met gebruik van argumenten.

- *De beelden op tv laten zien dat Israël niet Gods uitverkoren volk kan zijn.*
- *Als je Jezus echt wilt begrijpen, moet je het Jodendom kennen.*
- *Christelijke jongeren houden zich (veel) te weinig met Israël bezig.*

3. Bijbelstudie: 'Uitgekozen om tot zegen te zijn...'

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is ook het moment waarop het Evangelie de wereld ingaat. Toch heeft God al veel eerder alle volken op het oog. Dat zien we goed terug in het verhaal van Abraham.

Lees Genesis 12: 1-5

1. Welke verschillende beloften geeft God aan Abraham?
2. Hebben deze beloften ook iets te betekenen voor andere volken dan alleen voor Israël? Zo ja, wat dan?

Ur: de geboorteplaats van Abraham

De oude stad Ur ligt 300 km ten zuidoosten van het huidige Bagdad, langs de rivier de Eufraat. Het was ongeveer 4.000 jaar geleden een welvarende stad in Mesopotamië.

Abraham geeft dus gehoor aan de opdracht van God. De gehoorzaamheid van Abraham zal later leiden tot het ontstaan van een nieuw volk, en uiteindelijk zullen in zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend worden.

Adoptie

Uit archeologische opgravingen is gebleken dat het niet ongebruikelijk was in het oude Mesopotamië om in een kinderloos huwelijk een erfgenaam aan te nemen. Dat kon ook een slaaf zijn, zoals hier bij Abraham het geval is.

Maar Abraham en Sara zijn al oud en een kind laat lang op zich wachten. Abraham begint te twijfelen en vraagt God hoe dit ooit mogelijk zal zijn. Abraham spreekt zelfs over het aanwijzen van een erfgenaam. Maar God belooft opnieuw aan Abraham dat hij een eigen zoon zal krijgen en stamvader van een groot volk zal worden.

Lees Genesis 15: 1-6

3. Hoe reageert Abraham op deze hernieuwde belofte van God? En hoe reageert God hierop?
4. Heb jij ook wel eens lang op iets moeten wachten? Wat maakt wachten zo moeilijk?

Deze belofte staat echter niet op zichzelf. Het gaat gepaard met een opdracht. Dit zien we duidelijk terug in het bezoek van God aan Abraham voorafgaand aan de verwoesting van Sodom en Gomorra.

Lees Genesis 18: 16-26

5. Abraham en zijn nakomelingen zijn niet voor niets door God uitgekozen. Welke bedoeling (opdracht) is eraan gekoppeld?
6. Geldt deze opdracht nog steeds voor Israël? En geldt deze ook voor jou? Op dezelfde manier of anders?
7. Abraham is in gesprek met God. Hij gaat zelfs met God in onderhandeling. Lees 2 Kron. 2:7. Hoe wordt Abraham hier omschreven? Wat vind je daarvan?

Abrahams geloof wordt behoorlijk op de proef gesteld. Na vele jaren wachten krijgen hij en Sara eindelijk een zoon, Isaak. Maar dan vraagt God hem zijn zoon te offeren. Abraham gehoorzaamt, maar op het moment dat hij zijn zoon wil offeren, spreekt er een engel uit de hemel die hem verbiedt zijn zoon iets aan te doen. Opnieuw klinkt er dezelfde belofte. Het vormt als het ware de ultieme climax op de belofte die begon in Genesis 12.

Lees Genesis 22: 15-18

8. Wat leert dit gedeelte je over het geloof van Abraham? En over God? Kun je hier ook iets mee in je eigen leven?
9. Paulus laat zien dat God zijn belofte aan Israël niet heeft ingetrokken. Door Jezus gaat Gods zegen ook naar alle andere volken (Gal. 3:16, Hand. 3:25,26). Geldt deze belofte daarmee niet meer in het bijzonder voor Israël, denk je?

4. Bidden

- Bid voor het huidige volk Israël. Dat God zijn belofte voor hen waar maakt. En dat ze de diepere betekenis van hun roeping mogen begrijpen.
- Bid dat ook wij een zegen mogen zijn voor de volken om ons heen. Juist in een tijd waarin zoveel mensen uit verschillende culturen naar ons land komen.