

Maak je eigen gebedsriem



Hoe te maken?

1. Kleur de plattegrond van het gebedsriemdoosje in.
2. Knip de onderdelen 1 en 2 van het werkblad uit. Dit zijn het bovenste en onderste gedeelte van het gebedsriemdoosje. Vouw de doosjes in elkaar en maak vast met lijm.
3. Plak het kleine doosje op het grote doosje, zoals aangegeven op het werkblad.
4. Bevestig het gebedsriemdoosje met lijm halverwege op het lint.
5. Knip de onderdelen 3 en 4 uit. Dit zijn de miniboekrollen voor in het doosje.
6. Schrijf op de lege 'boekrol' (onderdeel 3) waarvoor je graag wilt bidden.
7. Vouw de twee boekrollen zo strak mogelijk op en plaats ze in het doosje.
8. De gebedsriem is nu klaar! Bind hem op je hoofd of om je arm.



Ik wil graag bidden voor:

3

4

שְׁמִיעָה יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְהוֹדוּ אֱלֹהֵינוּ וְהִירָאנוּ יֵשׁוּעָה יִשְׂרָאֵל וְהוֹדוּ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל לֵבָב וּבְכָל נַפְשׁוֹ וּבְכָל מוֹאֲדוֹ וְהִירָאנוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה הַיּוֹם עָלֶיךָ לְפָנֶיךָ וּשְׁמַרְתָּם לְבָלֹא וְהִדְבַרְתָּ בָם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתְךָ וּבְלִכְתּוֹתְךָ בְּדַרְכְּךָ וּבְשִׁכְבְּךָ וּבְקוּמְךָ וְקִשְׁרָתָם לְאָזְנוֹת עַל יָדְךָ וְהָיוּ כְּשִׁמְעוֹתַי בְּיַד עַלְיוֹתַי וְכִתְּבֵתָם עָלֶיךָ מִיָּדְיֹתַי בְּיֹדְךָ וּבְשִׁמְעוֹתַי

Deuteronomium 6: 4-9 (HSV):

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdspannand tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deuroposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Instructie voor de leiding

bij verwerkingsopdracht

Het thema van onze Israëlzondagfolder is 'Bidden voor Israël, bidden met Israël'. Om het bidden met Israël nog concreter te maken voor de kinderen, bieden we je deze verwerkingsopdracht aan: 'Maak je eigen Joodse gebedsriem'. Naast de instructie voor deze gebedsriem (met behulp van de werkbladen), vind je hieronder ook achtergrondinformatie over het bidden bij de Joden. Met name voor de oudere kinderen is het interessant om voorafgaand of tijdens de verwerking hierover extra uitleg te geven.

Bidden bij de Joden

Een traditionele Jood begint zijn dag altijd met het uitspreken van een gebed. Dit is veruit het langste gebed van de dag. Hiervoor wast hij eerst zijn handen om zo rein voor God te komen. 's Middags bidden de Joden ook, maar wat korter. Bij het invallen van de duisternis zegt men het avondgebed.



Naast de dagelijkse gebeden zijn er ook gebeden voor speciale feesten en momenten, zoals voor en na het eten, bij onweer, het zien van een regenboog, oceaan, vallende ster of nieuwe maan. Er is zelfs een gebed voor als je iemand van het koningshuis ziet... In veel gebeden komt het 'Shema' voor, de Joodse geloofsbelijdenis die staat in Deut. 6:4 ("Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!"). Daarnaast treft men veel Psalmen aan bij de gebeden.

Gebedskleding

Als een Jood gaat bidden draagt hij een witte mantel met hemelsblauwe strepen. Deze mantel heet een *talliet*, wat letterlijk 'kwast' betekent. Aan de hoeken van de *talliet* bevinden zich kwasten om de gelovige Joden te waarschuwen voor verleidingen. (Dit komt uit Num. 15:37-41.) Joden dragen tijdens het bidden ook een *tefillin*, ook wel 'gebedsriem' genoemd. Volgens de traditie dragen alleen mannen ouder dan 13 jaar gebedsriemen.

De gebedsriem of 'tefillin'

Er zijn twee soorten gebedsriemen: één voor op het hoofd en één voor om de arm. Een gebedsriem bestaat uit 3 onderdelen: een miniboekrol met teksten uit de Thora, een kubusvormig doosje en een riem.

De miniboekrol bestaat uit een langgerekt stuk perkamentpapier met 4 teksten uit het Oude Testament:

- 1) Exodus 13: 1-10
- 2) Exodus 13: 11-16
- 3) Deuteronomium 6: 4-9 (Het *Shema*, de Joodse geloofsbelijdenis)



4) Deuteronomium 11: 13-21

Voor de armtewidth zijn de 4 teksten geschreven op één stuk perkamentpapier. Voor de hoofdtefillin wordt iedere tekst op een apart stuk perkament geschreven.



De miniboekrollen worden strak opgerold en in zwartgeverfde doosjes gedaan. Het bovenste gedeelte is een perfecte kubus, het onderste gedeelte een plat doosje dat breder is dan het bovenste gedeelte. De armtewidth bevat één ruimte, waarin één boekrol wordt geplaatst. De hoofdtefillin heeft 4 gedeeltes voor de 4 afzonderlijke rollen en heeft de Hebreeuwse letter *shin* op elke zijde.

De riemen worden gemaakt van leer, die aan één kant zwart zijn beschilderd. De riemen worden door het onderste gedeelte van het doosje gehaald en vervolgens vastgeknoopt. De hoofdtefillin wordt geknoopt in de vorm van de Hebreeuwse letter *daled*, de armtewidth in de vorm van de letter *yud*. De letters *shin*, *daled* en *yud* vormen samen het woord 'Sha-da-i' ("Almachtige"), één van de namen van God.

Verwerkingsopdracht: de Joodse gebedsriem

Wat heb je nodig?

- Werkblad 'Maak je eigen gebedsriem' (2 bladen), bij voorkeur geprint op dik papier
- Zwart lint (ca. 1,5 cm breed), voor 1 gebedsriem lengte 100 cm
- Schaar
- Zwarte stiften/verf
- Lijm

Hoe te maken?

1. Kleur de plattegrond van het gebedsriemdoosje in.
2. Knip de onderdelen 1 en 2 van het werkblad uit. Dit zijn het bovenste en onderste gedeelte van het gebedsriemdoosje. Vouw de doosjes in elkaar en maak vast met lijm.
3. Plak het kleine doosje op het grote doosje, zoals aangegeven op het werkblad.
4. Bevestig het gebedsriemdoosje met lijm halverwege op het lint.
5. Knip de onderdelen 3 en 4 uit. Dit zijn de miniboekrollen voor in het doosje.
6. Laat de kinderen op de lege 'boekrol' (onderdeel 3) hun eigen gebedspunten schrijven.
7. Vouw de twee boekrollen zo strak mogelijk op en plaats ze in het doosje.
8. De gebedsriem is nu klaar! Nu kunnen de kinderen hun gebedsriem op hun hoofd of om hun arm binden. Geïnteresseerd hoe? Bekijk dan het volgende filmpje (in het Engels):
http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/515521/jewish/The-Tefillin-Booth.htm

Vertelling voor de kinderen

Het is goed om er op Israëlzondag met de kinderen over te praten, dat wij speciaal op deze dag bidden voor Israël. Waarom doen we dat? Omdat Israël een bijzonder volk is, dat God heeft uitgekozen. Veel mensen vinden dat maar raar. Soms hebben mensen daarom zelfs een hekel aan het Joodse volk. Misschien wel omdat ze er jaloers op zijn, dat God hen uitkoos.

Dat is vandaag zo, maar dat was vroeger ook al zo. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de tijd van Daniël.

Daniël wilde zich helemaal aan de geboden van God houden. En God zegende hem en zijn vrienden. Hun collega's waren daar niet blij mee, omdat ze jaloers waren. Ze zorgden er voor, dat de koning van Babel een wet maakte, dat niemand meer tot God mocht bidden.

... Je kunt hier het verhaal uit Daniël 6 vertellen, gebruik hiervoor een goede kinderbijbel om dit voor te bereiden. ...

Wat gebeurde er tenslotte? Daniël wilde méér luisteren naar de wet van God, dan naar de wet van de koning. Hij hield zo veel van God, dat hij eenvoudig niet kon stoppen met bidden. Hij deed dat, net als de Joden vandaag nog steeds, drie keer per dag; met zijn gezicht naar Jeruzalem, de plaats waar de tempel gestaan had. 'Hij bad en hij loofde', zegt Daniël 6:11. Ook vandaag is juist het loven voor Joden nog steeds heel belangrijk als zij bidden (kijk maar naar een voorbeeld van zo'n gebed in de folder die het CIS maakte voor deze Israëlzondag).

Wij kunnen vandaag veel leren van Daniël. Zou jij het zo volhouden om te blijven bidden, als mensen er alles aan doen om dat moeilijk te maken voor jou? (Zijn er misschien voorbeelden van, dat mensen/vrienden liever niet willen dat je bidt, en dat je dat dan toch blijft doen? Of vind je dat moeilijk?)

God heeft laten merken, dat Hij het heel fijn vindt, als je zo blijft bidden. Daniël wordt gered door God, zelfs uit de leeuwenkuil! (Dat is een mooi stuk om spannend te vertellen.)

Door het werkje kunnen we blijven denken aan Daniël, en vooral aan God die het fijn vindt dat wij tot Hem blijven bidden.

Wat zou jij willen bidden? We schrijven dat op het blaadje, dat we straks in het rolletje van de tefillin doen. Maar we doen daar ook een gebed in dat al in de Bijbel staat, net zoals de Joden dat doen. Als wij vandaag bidden, bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor het Joodse volk. En voor de Palestijnen die ook in Israël wonen, natuurlijk. Voor vrede in dat land. En dat God zijn beloften waar maakt, dat wij trouw zullen blijven in bidden, zoals het in Deuteronomium 6:4-9 ook staat. Net zoals Israël dat ook vandaag nog steeds bidt.

Zo bidden we *voor* Israël en bidden we *met* Israël.